



# Cykeltur Landskrona nordöst

## Landskrona - Asmundtorp - Säby (23 km)

*En cykeltur till Asmundtorp via gamla banvallar, sen till Vadensjö för en fika vid boulebanan med utsikt över sundet och Ven, för att återvända till Landskrona via Lekplats Storan.*

**Vägbeskrivning:** Börja vid Landskrona museum, och cykla via torget och gånggatan mot stora Coop. Vid McDonalds till höger Malmövägen och därifrån rakt fram mot Asmundtorp.

Så snart du har lämnat Landskrona kommer du till [banvallar](#) iordninggjorda som cykelled: Landskrona – Billeberga 11 km. Detta var en järnväg, invigd av Kung Carl XV 1865 som den första av många enskilda järnvägar i Skåne (nerlagd 1982). Fortsätt cykelleden till Asmundtorp, korsa inte Toftavägen, men cykla till vänster mot kyrkan. I [Asmundtorp](#) dominerar den stora kyrkan i ”Eslövsgotik”.

Mitt emot skolan går en väg ner till en gård väl värd ett besök: Rönneberga härads [Hembygdsgården](#), museum (Hansavägen 38). Gården är belägen i närliggande Norra Möinge by sedan enskiftet 1805. Svinstallet, nuvarande kaffestugan, är byggd på 1920-talet. Uthuslängorna är huvudsakligen uppförda i korsvirke med inlagt tegel. På loftet har inrättats ett museum. Fika: Hembygdsgården är öppen för allmänheten varje söndagseftermiddag från början av maj till och med första söndagen i september. I kaffestugan serveras vanligtvis våfflor med sylt och grädde.

**Vägbeskrivning:** Mitt i byn vid den nedlagda bensinmacken kan man cykla norrut upp mot Rönneberga backar. Det är en brant uppförsbacke och här passerar man en mindre herrgård Wilhemsberg. Snart kommer man till ett T-kors. Cykelturen går till vänster, men man kan ta en liten omväg till höger: vägen upp till toppen av Rönneberga backar har man en magnifik utsikt över slätten. Den vita gården är Rönneberga gården, och ett gravfält med tolv synliga gravhöggar: de stora [gravhögarna](#) från bronsåldern.

**Vägbeskrivning:** Följa cykelturen igen med en lång härlig utförlöpa ned till Vadensjö by.

**Vadensjö/Wadensjö:** Cykla upp i lönnallén mot kyrkan. I april/maj är den översållad av gulgröna blommor. Till höger om kyrkan i Vadensjö hittar man en boulebana. Det är en fin plats att njuta av en fika med utsikt över sundet och Ven.

Från Vadensjö cyklar man norrut och tar vänster vidare på Hällebovägen. Här ligger gårdarna i sydslutningen med utsikt ned mot Landskrona. När man kommer till vägen mot Härslöv tar man vänster och rullar ner mot Säby kyrkby, en fin nedförsbacke. Njut.



**Säby ('sjöbyn'):** Stanna till vid Säby kyrka. Det är en liten fin kyrka väl värd att ta en paus vid.

Cykla den stora vägen mot väster (höger) en kort bit under järnvägen och sedan direkt till vänster. Se upp, för här kan trafiken vara tät. Passera Koppargårdens koloniträdgårdar.

**Lekplats Storan:** En lekplats man inte vill missa om barnen är med!

Sedan är man tillbaka från utgångspunkten. Cirkeln är sluten.

# Teckenförklaring

Typ av led (färger)

- Cykeltur
- Sammanhängande nät
- Övriga vägar
- Blandtrafik (röd eller grön)
- Minimal trafik
- Låg trafik
- Mer trafik
- Mycket trafik
- Grusvägar
- Cykelbana
- Liten grusväg
- Landsväg

Övrigt

- > Uppförssbacke
- Belyst cykelbana

